

ASIRT – ארגון לנסיעה בטוחה בעולם

ASIRT - Association for Safe International Road Travel

זמן קצר אחרי שהתחלנו בפעילותנו יצרנו קשר עם ארגונים ברחבי תבל העוסקים בבטיחות בדרכים, ובייחוד עם ארגון ASIRT שמרכזו בווישינגטון DC.

אהרון סובל (22), בנה של מייסדת הארגון רושל סובל, נהרג בתאונת דרכים בטורקיה בשנת 1995. בניסיונה להבין מה קרה ומה אפשר לעשות גילתה רושל כי במדינות רבות, ובעיקר באסיה ובאפריקה, הבטיחות בדרכים היא מינימלית ביותר. תיירים, שאינם מודעים למצב הכבישים ולשאר מרכיבי הבטיחות, נפגעים ונהרגים בתאונות דרכים, רבים מהם תרמילאים צעירים כמו אהרון בנה.

בעקבות זאת החליטה רושל לגייס את השגרירים באותן ארצות ולפרסם חוברות ובהן דירוג לגבי הדרכים והבטיחות בארצות השונות. חוברות אלה יסייעו לנוסעים למקומות אלה והם יוכלו לתכנן את דרכם ביתר בטיחות. נוסף על כך, ASIRT מעניקה מידי שנה לשני ארגונים במדינות שונות אות הוקרה על תרומתם לבטיחות בדרכים בארצם.

ASIRT העריכו מאוד את עבודתה של העמותה בישראל. תרמה לכך גם העובדה שאילן רמון, האסטרונוט הישראלי הראשון, היה חבר העמותה. וכך, באביב 2003 הוחלט להעניק לנו ול"אחותנו" הבוגרת "מתונה" את אות ההוקרה השנתי של הארגון. הטקס התקיים בשגרירות ישראל בווישינגטון. את העמותה ייצגו בטקס נורית גרוסמן ושלומית זילברברג. אנו גאים ביותר על ההערכה שלה זכינו מארגון ASIRT ואנו מקווים כי פעולותינו בעבר ובהווה מצדיקים את האמון שניתן לנו.





The Association for Safe International Road Travel
CIVIL SOCIETY COMMITMENT TO ROAD SAFETY AWARD

presented to

ANASHIM B'ADOM

for its creation of a forum
for families of road victims to channel their grief into effective action
and its vigorous efforts on behalf of road safety in Israel

June 16, 2003